

BEROEMDE VERHALEN IN BEELD

Cagliostro



96 PAGINA'S IN BEELD

PRIJS EEN GULDEN

CAGLIOSTRO

San Leo was het naargeestige pauselijke fort, waar Cagliostro gevangen zat. Sinds drie dagen was de graaf te prooi aan een onverklaarbare melancholie, alsof hij er met zijn gedachten niet bij was en op het punt stond te sterven, alsof zijn omgeving hem niet meer interesseerde....















De angst zal iedereen het
zwijgen opleggen,
zoals de angst dat
altijd doet. Mijn
taak is af en
de autoritei-
ten zullen
niet te
klagen
hebben...



'De stem van graaf
Gagliostro zal de me-
nigte niet meer in be-
roering brengen. De
dwaasheid van die
nieuwe ideeën
zullen noch troon,
noch altaar in ge-
vaar brengen



De praatjes en de
pamfletten, die wij
verspreid hebben,
zullen de herinnering
aan die man uitwissen.
Zijn stem is verloren
gegaan in de woestijn.



Het symbool van zijn riten en alles
wat er over was van zijn
wijsheid is verbrand...
maar iets is er nog
over....



Dit !

EGYPTISCHE
VRIJMETSELARU
RITUEEL



Dit heeft
Gagliostro geschre-
ven om het waarom
van zijn grootheid
en zijn wonderen
te verklaren.



Ik heb hem gevolgd, ik wilde hem vernederen en verpletteren, maar ik kon 'm niet begrijpen...



Je zal hem nooit begrijpen. Het geschreven bestond te kort.



CAGLIOSTRO!
Die stem... waar ben je? Wil je je nu soms op mij wreken?

Ik zal je niet vervolgen... je zal sterven.



..maar niet omdat ik je dood wil. Jouw uur heeft gewoon geslagen. Ik had je immers al zo vaak kunnen doden als ik dat gewild had ?



Er is een verschil tussen doden en het zien sterven.



Maar jij...ik zag het met eigen ogen, gaf leven en gezondheid. Daarom vraag ik je, ik, jouw vijand, om me te redden, in naam van...

In naam van wie ? Welke naam kan jij nog over je lippen krijgen ?



Er was niets duisters en sinisters in de stem van graaf Cagliostro. Een stem, waar je rustig maar kon luisteren, ook met de dood voor ogen: "U hebt me gekend als Josef Balsamo, maar mijn ware naam is Alexander, graaf Cagliostro. Ik wist dat ook niet tot op de dag dat ik, als 18-jarige, in het klooster Caltagirone....





Wat zei U ?
U weet toch dat
ik Josef heet...

Josef
Balsamo...

Ik ga
sterven,
Alexander.
Wees niet zo
ongeduldig en
luister...



Jij bent Alexander,
graaf Cagliostro. Ik
zal het je zo bewijzen
als ik je de papieren
en het geld geef, dat
jouw familie mij heeft
toevertrouwd...



Alles zit hier in,
jonge broeder. Maar ik
ken je. Je bent al jaren
bij me, voor je studie in de
alchemie, astronomie, medicijn-
nen...



Het lot van een wezen,
dat de aarde zal doen
beven. Ik heb voor
jou gewerkt...en nu
ik ga sterven....



...laat ik je, behalve geld
en de naam, die je niet ken-
de, dit alles na. Blijf hier,
bestudeer mijn geschriften,
zoek de waarheid...en ga
dan verder.



"Zo stierf mijn eerste leermeester. In de documenten die hij me naliet, las ik dat ik graaf Cagliostro was, kleinzoon van Gaston, benoemd door Philips IV van Spanje..."



"Toch vond ik mijn grootste rijkdom in de studies van vader Umile. Ik bleef nog een jaar in het klooster..."



De steen der Wijzen, het grote werk, de verloren sleutel... ingewijden zochten er duizenden jaren naar...







Wie ben je?

Kom,
Acharat...
ik heb op je
gewacht.



Vraag niet
naar mijn
naam. Die
heb ik ge-
kregen.

Wie je
ook bent...



Sta mij toe
dat ik je een
schoonheid
noem.

Het is inderdaad
de schoonheid, die je
overal in moet zoeken.
Het schone dat je zal
moeten veroveren en
geven... Kom...







Jouw naam is Acharat, graaf Cagliostro. En als ik jouw gedachten lees, verbaas je dan niet, want mijn naam is Althotas.



ALTHOTAS ?



Oh, meester,
Uw naam zal
mij moeten lei-
den. Ik las hem
in mezelf en
heb hem altijd
gezocht...



Jij moest
niet bij mij
komen, maar
ik bij jou,
wanneer het
moment daár
was. Het mo-
ment waarop jij
de weg naar de
waarheid moest
zoeken.



Meester, in het gezicht van een vrouw zag ik de waarheid. Naar die vrouw moet U mij terugbrengen !

Ja.



Verzamel je papieren en maak je klaar. Ik zal je de geheimen van Egypte laten ontdekken, maar weet, dat als je eraan begint, je niet meer kan ophouden...

"En ik hield niet meer op. Met mijn meester Althotas koos ik zee. Ons wachtte Egypte, met het eeuwige geheim van de sfynx, de pyramides en de sluier van Isis..."







ik heb je teruggebracht naar waar je leefde en weer zal leven, ik ben je meester niet



Jij bent nu mijn meester en dat zal je van iedereen zijn. Je toekomst zal geen einde hebben



Meester, dat betekent...

Er zijn geen woorden voor. Mijn taak is ten einde. Ik moet je toch nog iets toevertrouwen...





"Het verleden keerde terug. Wezens en dingen, sinds duizenden jaren begraven, kwamen tot leven. Ik beleefde de hele tragedie...."





Ze willen dat ik de geheimen van de tempel openbaar, dat doe ik niet. Ik zal niet sterven.



Voor U, onzichtbare majesteit, is mijn bloed.



NEE!



Je zal
leven...
tot in
eeuwig-
heid.







"Ik verliet Egypte, waarvan
ik eindelijk de grote gehei-
men begrepen had en
bereikte Malta..."

Daar ontmoetten we elkaar
voor de eerste maal. Ik moest
je moordlustige hand tegenhou-
den, de wereldlijke macht,
die moest treffen....





Men hield
het groot
kapittel van
de meesters
van het Ro-
zenkruis.
Ik doodde
de ridder en
nam zijn
plaats in.
Zo gelukte
het me de
tempel bin-
nen te
komen.

Dat was nodig om de geheimen van
de meesters te ontdekken en de
grootmeester, Emanuel Pinto de
Fonseca, te doden.



"Ik zat temidden van hen, maar
wist niet wat er ging gebeuren."



Broeders, U bent
uit het Oosten en
het Westen geko-
men, omdat dit een
grote dag is. Iemand
die groter is dan wij
allen, zal bij ons
komen.

Veel groter
ook dan uw
meester, die
nu tot U spreekt
omdat hij dit
grote werk
moet uitvoeren.



Nu zal ik dat geheimzinnige we-
zen zien en ik zal het geheim van
deze mannen ontdekken. Ze zwe-
ren samen tegen het
gezag en het
geloof....



HIER BEN
IK, GROOT-
MEESTER van het
ROZENKRUIS



Niet te gelo-
ven. Hij ver-
scheen uit het
niets, als een
licht in de duis-
ternis.





Want ik kom
U zeggen dat
van nu af aan
niemand meer zal
knielen. Ik zeg
U: de grote wraak
van de tempel
is voorbij.



In dat visioen zei
jouw stem drie letters
L.P.D. Wat beteke-
nen die letters ?



LILIS PEDIBUS DEST RUE: Ver-
trap de lilies met de voeten.
Vertrap ze, want het is tijd dat
ze verwelken.











...maar over een jaar zullen de paus en de keizer me volgen voor het tribunaal van God. De laatste afstammeling van Philip de Schone zal hier sterven, gedood door een tempelridder.





Ik moet U verlaten,
want ik heb nóg
een lange weg
voor me.



Eer aan hem op wie
wij gewacht hebben:
graaf Cagliostro, onze
grote heer!

"Na Malta ging ik naar Rome. Het was de be-
langrijkste periode uit mijn leven...."

Wat is er aan de
hand? Waarom
stop je?

Er is een gro-
te menigte op de
been. De mensen
zijn bedroefd
en huilen...























"Je kwam in mijn huis met je mannen om plannen te maken.."







..maar het ook
weer kan afne-
men.



Jij deed alsof
je blind was.
Ik zeg je nu:
Word blind,
zodat je
ogen niet
meer zul-
len zien.





"Toen was het tijd Rome te verlaten. Ik zwierf door Europa, terwijl ik overal mijn kennis en macht verbreidde...."



"Ik deelde geld uit aan de armen, na ze verlost te hebben van hun smart. De ellende onder de volken was te groot.."



"En ik moest de waarheid verspreiden, terwijl ik met Serafina het terrein voor mijn grote werk effende....!"



"Door volgens de ritten van de Egyptische vrijmetselarij tempels te bouwen en mensen te vormen voor het nieuwe tijdperk, dat wij moesten voorbereiden..."

Mijn werk hier is be-
eindigd, broeders.
U kent uw opdracht
en U kent mijn
doel: Parijs ! Daar
zullen we het
vuur ont-
steken !



Ook ik
moet ver-
trekken.

Dat weet
ik, broe-
der.



Ga naar de Amerikaanse
broeder en verkondig hen
mijn woord. Nog voor de
Fransen zijn jullie vrij !







Ik geef U woordelijk dit geantwoord: Als zijne eminentie ziek is, kom ik om hem te genezen. Als hij gezond is heeft hij me niet nodig en ik hem niet.



En als U toch hier bent... bent U zeker ziek?



Nee, absoluut niet, graaf... ik...



Probeer mijn woorden te begrijpen. U, die interesse heeft in alchemie en occulte wetenschappen bent ziek, omdat U de waarheid niet kent.



Probeer liever te denken aan de betekenis van de steen der Wijzen ! U bent een gewoon stuk metaal, dat U

zelf in goud zou kunnen veranderen als U hem gevonden heeft !



Het goud is de reinheid, de waarheid, de kennis. De steen der Wijzen is de zelftucht. Zoek hem in Uzelf. Er is genoeg goud om de waarheid te betalen.





Mijn God, Dat zal ik ik was ziek, doen uit de ik ben 't nog, kracht die U kunt me ge- ik bezit nezen. Haal en door de me uit de kennis, die ik duisternis. die ik ver- wierf.





"Die man was overtuigd. Ik kon het lezen in zijn lot, dat nauw verbonden was met het mijne en dat van heel Frankrijk. Maar ik kon en wilde niets doen. Bepaalde dingen gebeuren toe-
vallig."

Bent U
gravin de
la
Motte?

Ja, kardi-
naal, en ik
breng U het
goede bericht
waar U bp
wachtte



Alleen de aankoop
van dat kostbare col-
lier kan U uiteinde-
lijk de gunst doen
verwerven van
Marie Antoinette.

Die
ketting.



Hare majesteit kan hem
niet kopen, omdat het
volk daartegen zou
protesteren, ze zou-
den het verspillerij
vinden. Ik doe hem
haar cadeau

Ja.



Ze zal U er
eeuwig er-
kentelijk voor
zijn. Niemand
is machtiger dan
hij, die het
hart van de ko-
nigin
beheerst.

Goed, ga
uw gang,
gravin.

Ik doe het in het
diepste geheim.

Ik weet dat ik U
kan vertrouwen, zoals men een
gewezen minnares vertrouwt.

(Minnaressen blijven
geen vriendinnen,
kardinaal. Dat
collier zal van
mij zijn. Wij we-
ten al aan wie wij
het in Engeland
zullen verkopen)

Wij zijn dan al ver weg als
het schandaal losbarst...
als dat al ooit gebeurt... en
ik zal rijk zijn. De konin-
gin weet hier niets van en
dat blijft zo.



Waarom trilt uw stem ?
Bent U bang voor me,
bang dat ik uw gedach-
ten zal lezen ?

Ik ben
voor nie-
mand
bang !



Maar ik ben bang voor
hem... hij heeft iets dat
me bang maakt. Hij weet
alles, maar zwijgt en
wacht af, zoals een spin..



"Het schandaal ontstond in de kapel van Versailles...het was op Hemelvaartsdag...."







Marie Antoinette, misschien was het slechts een impuls, maar graaf Cagliostro is...



Het volk aanbidt hem, maakt hem tot een zinnebeeld. Zijn naam is op ieders lippen, zijn woorden zouden kunnen...mag ik mij nu









Dit zal weldra de tempel van de
vrijheid zijn, omdat het volk
hem zal bestormen om er
het hunne mee te doen.



Dat is geklets.
Geen leger heeft
de Bastille ooit
veroverd !



Vergelijk legers
niet met volkeren,
legers maken geen
plannen... Geef me nu maar
mijn vrijheid terug.

'Ook die nacht stond
de menigte op mij te
wachten. Een woord
van mij zou genoeg
zijn geweest, maar het
lot moest zijn loop
hebben. '"





In Parijs heb ik afscheid
genomen van de broeders
Marat, Robespierre, Guil-
lotine... nu ga ik de En-
gelse broeders groeten.



Daarna
de Italiaan-
se. Italië
wacht op
me, Sera-
fina!



Rome. De
stad die ons
voor eeuwig
zal scheiden.

De stad van mijn
Calvarië. Daar heb-
ben de vijanden van de
vrijheid zich ge-
nesteld...





"Twee ellendelingen, die zich leenden voor jouw spel, om mijn naam te bezopen en de beschuldigingen voor mijn arrestatie voor te bereiden...."

Hier, koop het elixer voor een lang leven van Cagliostro. U zult gezond en blijvend gelukkig zijn.



Vervloekt, dat is smerig water !
Jij bent een vuile bedrieger!



Bedrieger !
Vuile bedrieger !
Zo moet iedereen
de graaf Caglios-
tro gaan
noemen !





..zonder dat
Cagliostro dat
weet en wil ?



Ik weet dat ik in dit klooster zal
sterven en dat mijn naam door
het slijk gehaald zal worden. Ik
had een taak te vervullen...



Serafina verdween en Loren-
za Feliciani verscheen ten tone-
le...de valse gravin Cagliostro,
die aan de inquisitie de echte
graaf zal verraden.







We hebben hem nog even nodig. De foltering en zijn ziekte hebben hem kapot gemaakt....



Voor het tribunaal verschijnt een wezen dat de lachlust en verontwaardiging van het volk zal opwekken.

Zo zal het inderdaad gaan.



De graaf heeft in Rome veel vol-
gelingen. Er worden pamfletten
verspreid en er verschijnen mani-
festen op muren.



Men dreigt de gevangene te
bevrijden. De dwaze ideeën
jagen de discipelen op en
Frankrijk
wankelt..



Wij zullen ze te-
genhouden. Na het
proces moeten we de
valse graaf doden en de ech-
te graaf wegbrengen, waar
niemand hem ooit kan berei-
ken: naar het fort San Leo,
de onneembare vesting.



"Het schijnproces was een succes. De valse graaf Cagliostro, een totaal krankzinnige, maakte er een intens zielige aangelegenheid van...."

Egyptische rite.. ja, nee.. ik heb de piramides gezien, ik heb Jezus in al zijn glorie op de bruiloft van Kanna gezien.



Maar ze wilden andere leugens, andere papieren en valse brieven...

Ja...
ja...





"Je bent nog heel wat jaren doorgegaan met je achtervolgingen. Uit San Leo stuurde je andere valse documenten, zaaide je angst en terroriseerde je de doodsbangen cipiers..."



Toen ben je verdwenen. En nu ben ik hier. De stilte van San Leo is gunstig voor de myte van graaf Cagliostro..



..maar nu...wat zal er nu gebeuren?

Niets!









"Jullie vertellen het nu zo en
het lijkt jullie helder als de zon,
maar wie erbij was beleefde het
op een andere manier."

J. W. Goethe

FINE

SCHEMA

ZOH	MA	DI	WOD	DO	VR	ZAT
NARDA	TANTA	MONA	TINA	SONIA	MARIA	ROSA



Ik merk nu toch dat ik ouder begin te worden. Het is vandaag al vrijdag en ik ben pas tot Tanya gekomen..



Het is vandaag alleen „kijkdag”.



Wil ik vragen of hij even de andere kant opkijkt?



**Mijn tekening is nog niet klaar. Kan ik het model
vanavond mee naar huis nemen?**



Een heel origineel kostuum!



Hagglund-



LEES OOK ONZE

SUPERSTRIP

128 PAGINA'S IN BEELD

VERSCHIJNT WEKELIJKS

**SPANNING
SENSATIE**